

Het Apeldoorns Volkslied **“Apeldoorn Verrassend Anders”**

Van heidedorp tot grote stad is Apeldoorn gegroeid
 Tot centrum van vertier op elk gebied
 Er is bijzonder veel dat steeds de vreemdeling weer boeit
 Een mooier plek op aarde is er niet
 Met heel veel variatie in z'n middelen van bestaan
 En ook aan kunst, historie en cultuur geeft het ruim baan
 Te midden van z'n dorpen waar het fraai door wordt omringd
 Draagt het de naam die als een klok door heel de wereld klinkt:

Refrein:

Apeldoorn, verrassend anders, Apeldoorn, de stad in 't groen
 Tussen heide, bos en akkers, Bont getooid in elk seizoen
 In het hart van Gelre's dreven, Parel van het Veluws land,
 Je blijft voor altijd in mijn le-ven
 De mooiste stad van Nederland
 Je blijft voor altijd in mijn le-ven,
 De mooiste stad van Nederland

De Apenheul en Berg & Bosch, Hoog Soeren, Hoenderloo,
 De Waterval bij Loenen in het bos
 Van Klarenbeek tot Uddel, 't Rijksmuseum op Het Loo
 De parken in hun fraaie lentedos
 Kristalbad, Julianatoren en het Kroondomein
 Dat zijn attracties van formaat, geliefd bij groot en klein
 Tot slot geniet de binnenstad bekendheid wijd en zijd
 Als winkelparadijs en toppunt van gezelligheid

Refrein:

Apeldoorn, verrassend anders, Apeldoorn, de stad in 't groen
 Tussen heide, bos en akkers, Bont getooid in elk seizoen
 In het hart van Gelre's dreven, Parel van het Veluws land,
 Je blijft voor altijd in mijn le-ven
 De mooiste stad van Nederland
 Je blijft voor altijd in mijn le-ven,
 De mooiste stad van Nederland

Het Apeldoorns Volkslied "Apeldoorn Verrassend Anders"

½ toon hoger:

Het woongenot in Apeldoorn is welhaast ongekend
Van heind' en ver zoekt men er bezigheid
Het is hier goed vertoeven als je uit ge-arbeid bent
Genietend van de rust en de vrije tijd
En daarom koestert Apeldoorn met ongeremd élan
Z'n fraaie ligging waar geen wereldstad aan tippen kan
Al worden we door velen ook voor vol niet aangezien
We blijven trots op onze stad en regio bovendien

Refrein:

Apeldoorn, verrassend anders, Apeldoorn, de stad in 't groen
Tussen heide, bos en akkers, Bont getooid in elk seizoen
In het hart van Gelre's dreven, Parel van het Veluws land,
Je blijft voor altijd in mijn le-ven
De mooiste stad van Nederland
Je blijft voor altijd in mijn le-ven,
De mooiste stad van Nederland

Refrein:

Apeldoorn, verrassend anders, Apeldoorn, de stad in 't groen
Tussen heide, bos en akkers, Bont getooid in elk seizoen
In het hart van Gelre's dreven, Parel van het Veluws land,
Je blijft voor altijd in mijn le-ven
De mooiste stad van Nederland
Je blijft voor altijd in mijn le-ven,
De mooiste stad van Ne-derland